

Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ



Ένας άγγελος εμφανίστηκε στην Παναγία και της είπε: «Εσύ είσαι ευλογημένη από όλες τις γυναίκες γιατί έχεις ένα Γιο που θα τον ονομάσεις Ιησού. Θα τον λένε Γιο τον Θεού και η Βασιλείά του δεν θα τελειώνει.»

Η Παναγία, η Μαρία, είπε «Χαίρομαι να υπηρετώ τον Κύριο. Ας γίνει το θέλημά Του.»



Ο Ιωσήφ έπρεπε να πάει στην Βηθλεέμ.

Πήγε και η Παναγία Μαρία μαζί του.

Ήταν μεγάλη και δύσκολη διαδρομή.

Στην Βηθλεέμ, βρήκαν πολύ κόσμο.

Όλα τα πανδοχεία ήταν γεμάτα.



Στην Βηθλεέμ η Παναγία Μαρία γέννησε ένα μικρό αγόρι.

Τον ονόμασε Ιησού.

Ο μικρός Ιησούς γεννήθηκε μέσα σε μια φάτνη.



Κάποιοι βοσκοί φύλαγαν τα πρόβατά τους το βράδυ.

Ένας άγγελος εμφανίστηκε στους βοσκούς και τους είπε:

«Ένα παιδί γεννήθηκε σήμερα στην Βηθλεέμ- Ο Σωτήρας που είναι ο Χριστός, ο Κυρίος,»

Ο ουρανός γέμισε από αγγέλους, που έψελναν «Δόξα εν υψίστοις Θεώ και επί γης ειρήνη, εν ανθρώποις ευδοκία.»

Οι βοσκοί πήγαν και προσκύνησαν τον Χριστό.



Τρεις Μάγοι είδαν ένα λαμπερό αστέρι.

Ξεκίνησαν από μακριά να βρουν το μικρό Ιησού.

Το αστέρι σταμάτησε πάνω από το σπίτι που ήταν το Παιδί.

Οι Μάγοι είδαν το Παιδί με την Μητέρα του και το προσκύνησαν.

Έφεραν και θησαυρούς μαζί τους: χρυσό, λίβανο και σμύρνα.



Ο βασιλιάς, ο Ηρώδης, έβαλε κακό στο μυαλό του.

Ζήτησε να δει τους Μάγους για να μάθει για το Παιδί.

Έθελε να κάνει κακό.

Οι Μάγοι δεν πήγαν στο βασιλιά να του πούνε τα νέα.

Η Παναγία και ο Ιωσήφ πήγαν στην Αίγυπτο με τον Ιησού Χριστό για λίγα χρόνια για να μην τους βρει ο βασιλιάς ο Ηρώδης.

Ο Ιησούς Χριστός μεγάλωσε και έγινε δυνατός στο πνεύμα και στην σοφία.

Καλά Χριστούγεννα!



Χριστός Γεννάται!

Η Γέννησίς σου, Χριστέ ο Θεός ημών, ανέτειλε τω κόσμω το φως το της γνώσεως· εν αυτή γαρ οι τοις άστροις λατρεύοντες, υπό αστέρος εδιδάσκοντο, σε προσκυνείν, τον Ήλιον της δικαιοσύνης, και σε γινώσκειν εξ ύψους ανατολήν, Κύριε δόξα Σοι.